



Katrijn: Jan, ik ga boodschappen doen, pas jij op ons kind.



Baby: Mèèèè, mèèèè...
Jan: Als je niet stil bent, gooi ik je uit het raam.



Katrijn: Jij bruut. Wat heb je met ons kind gedaan?
Jan: Hij is wandelen.



Beul: Heidaar, kom eruit, je doet het niet goed.
Jan: Doe jij het voor.



Beul: Ik sterf des doods.
Jan: Heb ik hem dat niet fijn gelapt?



Dood: Prietepriet.
Jan: Ah, die komt voor het feest.



Generaal: Jan, ik roep je op als soldaat.
Jan: Ik lust geen salaad.



Generaal: Gééééf acht!
Jan: Ik geef je er negen.



Beul: Jan, jij hebt een mens vermoord. Jij moet hangen.



Jan: Hé krijtsnavel, bleekpegel, knekelpoot... kom naar beneden.



Jan: Uit met de pret. Ik stamp je onder de groene zoden.



Katrijn: De kleine is terecht. Hier, pak aan.
Jan: Laten we dansen.

Stripverhaal. Hetty Paërl © schilderde en schreef in 2001 vier scènes uit het oud-Hollandse Jan Klaassenspel. Inspiratiebron: voorstelling van Wim Kerkhove. Hij speelde in de periode 1981-2000 op de Dam in Amsterdam en is initiator van de 'Jan Klaassen Academie' en 'Stichting Poppenkast op de Dam'. Materiaal: twaalf panelen, acryl/hout (29 x 39,5 cm). Eerste publicatie: poster Poppenspe(e)lmuseum (29,7 x 42 cm). Doepakruimelkrant nr. 29 op internet, zie: <http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXIX.pdf>. Zie ook: <http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet48a.pdf> (Oud-Hollandse poppenkastscènes). Veel kijk- en leesplezier en applaus!